

## Fred giver jeg jer -2 - Fill. 4:6-9

### Sig Gud tak i alle ting

Tak Gud i alle ting, siger Paulus. Der er en kæmpe forskel på at takke Gud *for* alle ting og at takke Gud *i* alle ting. Vi kan lære at takke Gud *i* smertefulde situationer – ikke *for* dem. *Har du eksempler, hvor du har været vred på Gud og ikke kunne være taknemmelig?*

#### 1 - Du kan ikke være glad og utaknemmelig samtidig.

Ægte glæde og ubekymrethed er rodfæstet i taknemmelighed. Hvis ikke du kan finde noget at være taknemmelig for, kan man ikke opleve ægte glæde i dit liv.

Utaknemmelige mennesker er ulykkelige mennesker. Den gode nyhed: Det er altid muligt at finde noget at være taknemmelig over."Sig Gud tak i alle ting" – ikke *for* alle ting.

*Har du eksempler, hvor du har oplevet taknemmelighed, selvom tingene har været svære?*

#### 2 - Marlboro mand-syndromet

Uden Gud, kan du godt leve ubekymret med fred i hjertet hvis du er en hård negl, der bliver i stand til at fortrænge og ignorere bekymringer og ufred omkring dig. Men det bliver en overfladisk fred, fravær af andre egenskaber, som empati, glæde eller kærlighed.

Åndens frugt er i Gal.5: *".. Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, v23 mildhed og selvbeherskelse."*

Åndens Frugt, er éntal. Nogle kan være milde, men de mangler fred. Andre er venlige, men de mangler glæde. Andre er glade, men mangler selvbeherskelse. Nogle er meget trofaste i en opgave og har masser af selvbeherskelse og disciplin, men de mangler fuldstændig mildhed og venlighed overfor deres omgivelser. Kun ved Helligåndens kraft, kan udvikle en fred, glæde og ubekymrethed, som ikke er på bekostning af empati, omsorg, kærlighed. *Hvilke Åndens Frugter, er særligt tydelige i dit liv?*

*1.tess: 5:18 - " sig tak under alle forhold; for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus."*

### Læg jeres ønsker frem for Gud i bøn

#### 2 - Forventninger betyder alt.

Vores forventninger til, hvad vi synes at livet skylder os, afgør ofte hvordan vi forholder os til at komme til Gud med alle ting. Hvad er vores forventninger til, hvad Gud bør gøre for os? Hvad mener vi at Gud skylder os? Hvad forventer vi, at det betyder, når Gud siger, at han er en god og kærlig far??

#### 1 - Tal med Gud om alt

Tænk over denne her: "Hvis du bad ligeså meget som du bekymrede dig, mon ikke du ville have meget mindre at bekymre dig over?" Hvis det ikke er så vigtigt, at vi bør bede til Gud om det, så er det heller ikke værd at bekymre sig om.

Jakob 4:2 siger det direkte: *"I strides og kæmper, men opnår intet, fordi I ikke beder"*

Romerne 8,32 (hverdagsdansk): *Gud ofrede sin egen søn for os! Når han har givet os så stor en gave, mon han så ikke også vil give os, hvad vi ellers har brug for?*

Han er en god far, som hører dine bønner. Han har selv gjort det muligt for enhver at komme til ham gennem Jesu offer på korset, som har betalt al vores skyld til alle tider –alt vi skal gøre er at tage imod. Gud er i dén grad på din side! Gud er dybt interesseret i dig –

Det dumme vi kan sige er: "Gud, den her tager jeg mig af – bare bland dig udenom!"

*Involverer du Gud i hele livet, glæder og sorger, eller er din bøn mere sporadisk?*