

# Løb for livet – Smid byrderne og nå I mål “på den fede måde”



## Temadag om indre sundhed, helbredelse og Guds profetiske nærvær.

Vi er alle sammen i gang med vores livs løb. Hebræerbrevet taler om, at der er ydre og indre byrder og hindringer for os på den løbebane, som Gud har kaldet os til at løbe. En sten i skoen; en mave der driller; distraktioner undervejs. Alt sammen kan gøre løbet besværligt for os og måske endda få os til at opgive undervejs. Iblandt mister vi kursen og har brug for at komme tilbage på sporet. Det er den slags, vi skal kigge på og arbejde med lørdag d. 23. Februar - en dag med fokus på indre helbredelse og at leve i vores himmelske fars profetiske nærvær. Hvad er det, der gør løbet tungere, end det måske behøver at være? Hvordan bliver mit trit bedre og hurtigere? Hvad er de bedste træningsmetoder? Og så kommer vi til at se på betydningen af den levende, profetiske inspiration - her og nu - fra vores himmelske og samtidigt meget nærværende træner.

Jan og Sus Lindell er erfarne sjælesørgere og rådgivere, som vil dele deres erfaringer og bibelske principper for at nå I mål I livet “på den fede måde.”

**Tid:** Lørdag 23. Februar 2019 kl. 10-15 (eller 16.00)

**Sted:** Nexø Frikirke, Købmagergade 27C

**Pris:** 75,- (inkluderer frokost, kaffe, frugt, mm.)

**Tilmelding:** [p\\_jakobs@privat.dk](mailto:p_jakobs@privat.dk) eller sms: 2245 7487 (Anna-Mari Jakobsen)

### Program:

10.00	Velkomst og lovsang ved Sus Lindell
10.30	Session 1 - Bøn/praksis v. Jan & Sus Lindell
12.30	Frokost
13.15	Session 2 - Lovsang og praktisk træning v. Jan & Sus
14.45 -15.15	Kaffe/frugt
15.15 – 16.00	Evt. fortsat forbøn og træning hvis det ønskes